



in. Ik heb nooit de jongensdroom
gekoesterd astronaut te worden
want ik dacht altijd dat wanneer ik
ouder was een ruimtereis de
normaalste zaak van de wereld zou
zijn. Maar nu, ik ben veertig en nog
heb nooit de jong

is is tot nu toe taboe in
de ruimte. De mens wordt er
gereducerd t